

Paulus – Alle antwoorden

SCHETS 1: DE BEKERING VAN SAULUS

Vraag 1: -

Vraag 2:

- a) Hij wil de christenen gevangennemen en naar Jeruzalem brengen.
- b) Een fel licht en een stem uit de hemel.

Vraag 3:

- a) Waarom vervolg je Mij?
- b) Wie bent U, Heere? En daarna: Wat wilt U dat ik zal doen?
- c) Die laatste vraag moeten wij ook steeds aan de Heere stellen.
- d) Laten we hopen dat dit niet nodig is! De Heere roept ons op allerlei manieren. Luisteren we ook?
- e) Bekering is omkeren: de zonde in je leven gaan haten en God gaan liefhebben.

Vraag 4: Ik ben het Licht der wereld.

Vraag 5:

- a) De Heere.
- b) Hij moet naar Saulus toegaan, hem de handen opleggen en hem vertellen wat Gods boodschap voor hem is.
- c) *Eigen antwoord.*

Vraag 6:

- a) *Eigen antwoord.*
- b) Helpen en troosten.

Vraag 7: Luisteren naar wat God van je vraagt; omzien naar die ander, zelfs als die mijn vriend niet is; goeddoen aan iedereen.

Vraag 8:

- a) Hij wordt gedoopt.
- b) Hij wil als Vader voor je zorgen. Hij wil als Zoon je zonden vergeven. Hij wil als Heilige Geest in je hart komen wonen.

Vraag 9:

- a) *Eigen antwoord.*
- b) Alle mensen om je heen. Laat de kinderen goed nadenken over wie ze dit zouden kunnen vertellen. Oefen evt. met elkaar hoe je iets over de Heere God kunt zeggen.

SCHETS 2: IN LYSTRE EN DERBE

Vraag 1:

- Een kreupele man wordt genezen.
- Dat Hij God is en alle macht heeft.
- De kreupele springt als een hert.

Vraag 2:

- Vanwege het wonder met de kreupele man. Ze denken dat Paulus hem genezen heeft, en dan moet je toch wel god zijn!
- SV: Jupiter en Mercurius. HSV: Zeus en Hermes.
- God: leeft; wil niet als beeld aanbeden worden; stuurt Zijn Zoon.
Afgod: streng voor zijn onderdanen; beeld van hout of steen; leeft niet.

Vraag 3: Ze willen niet als god vereerd worden omdat de mensen alleen de Heere moeten eren.

Vraag 4:

- De Heere Jezus; Hij is God en werd Mens op deze aarde.
- Nee, precies het tegenovergestelde. Ze hebben Hem niet geacht, Hij was de onwaardigste onder de mensen (Jesaja 53).
- Hij heeft Zijn eigen leven gegeven aan het kruis.

Vraag 5:

- Joden uit andere steden komen en overtuigen de mensen in Lystre ervan dat Paulus leugens verkondigd en gedood moet worden. Ze stenigen hem, zozeer dat ze denken dat hij gestorven is. Dan slepen ze hem de stad uit.
- Door de Joden uit Antiochië en Ikonium en omdat Paulus niet meeding in hun geestdrift om aan hem te offeren. Paulus heeft juist het Evangelie aan hen verkondigd.

Vraag 6:

- Dat kan alleen door de kracht van de Heere.
- Omdat hij voor God en Zijn diens alles over heeft. Alle mensen moeten deze blijde boodschap horen.

SCHETS 3: PAULUS IN FILIPPI

Vraag 1: -

Vraag 2:

- Hij kreeg in Troas een visioen. Hij zag een Macedonische man die riep: Kom over en help ons. Zo wist Paulus dat hij naar Filippi moest gaan.
- De vrouwen bij de rivier, en Lydia in het bijzonder. En aan de stokbewaarder.
- Omdat ook wij van dit Evangelie horen met het doel dat we ons bekeren en met de Heere leven. Bijzonder: Filippi is de eerste stad in Europa waar het Evangelie werd gebracht! Zo is het Woord van God ook in ons werelddeel en later ook in ons land gekomen.

Vraag 3:

- Psalm 42:5, ik zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen.
-

Vraag 4:

- a) Volwassenen – kinderen.
- b) -

Vraag 5:

- a) Het meisje met de waarzeggende geest; Paulus en Silas worden gevangen genomen; ze worden gevraagd de stad te verlaten.
- b) *Persoonlijk.*
- c) Bidden, zingen, bijbellezen, erover praten met een ander.

Vraag 6:

- a) Ze zijn gastvrij, willen voor Paulus en Silas zorgen, hebben hen lief.
- b) –
- c) Door in Hem te geloven en met Hem te leven. Dat is een leven waarin je bidt en bijbelleest en doet wat de Heere van je vraagt.

Vraag 7:

- a)
 1. Harde harten openen;
 2. De duivel wordt uitgedreven;
 3. Aardbeving;
 4. De stokbewaarder wenst de dood, maar krijgt het eeuwige leven;
 5. Wonderlijke bevrijding van Paulus en Silas.
- b) Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk.
- c) De Heere werkt vaak heel anders dan wij denken. Hij kan alles, ook dingen die voor ons niet mogelijk zijn. Dwars door alles heen gaat de Heere door met Zijn werk en doet Hij wat Hij wil!

SCHETS 4: OP DE AREOPAGUS

Vraag 1:

- a) De stad staat vol afgodsbeelden.
- b) Het 1^e gebod.
- c) Geen andere goden voor Gods aangezicht hebben.
- d) Zijn geest raakt in hem geprikkeld, hij wordt boos, opgewonden. Daarom wil hij hen vertellen over de ene God.

Vraag 2:

- a)
 - X Hij spreekt iedereen aan die hij op straat tegenkomt (vers 17: met degenen, die hem voorkwamen).
 - Hij praat met zijn vrienden (nee, Silas en Timotheüs waren nog niet gearriveerd. Er wordt in deze verzen ook niet geschreven over huisgenoten van het geloof, die hem mogelijk terzijde hebben gestaan in Athene).
 - X Hij heeft gesprekken met wijze mannen (vers 18: de Epicureïsche en Stoïsche wijzgeren).
 - X Hij spreekt met de mensen op de markt (vers 17).
 - X Hij spreekt in de synagoge met de Joden (vers 17).

- Hij preekt voor de rechtbank (nee, pas later preekt hij op de Areopagus, waar de rechtbank was gevestigd).
- b) De wijsgerige mannen reageren boos (zij bestrijden de woorden van Paulus, trekken ze in twijfel, gaan in discussie met hem). Sommige mensen reageren onverschillig (zij noemen Paulus een klapper, iemand die inhoudsloze woorden spreekt). Anderen reageren nieuwsgierig (zij zijn benieuwd naar de onbekende God, waarover Paulus spreekt; zij nemen hem in vers 19 mee om meer te horen).
- c) *Persoonlijk.*

Vraag 3:

- a) –
- b) Een altaar voor de onbekende God. Deze God ken ik en over Hem wil ik vertellen. Jullie dienen Hem zonder dat je Hem kent. En dat is toch onmogelijk.
- c) *Persoonlijk.*
- d) *Persoonlijk.*

Vraag 4:

- a) –
- b) Ja!

Vraag 5:

- a) De opstanding.
- b) Dionysius de Areopagiet, een vrouw die Damaris heet en nog anderen.

Vraag 6:

De opstanding is de kern van het geloof. Als de Heere Jezus niet is opgestaan, dan heeft Hij ook de straf voor onze zonden niet betaald, dan is de schuld niet verzoend. Dan is ons geloof zinloos, dan zijn we voor altijd verloren.

Vraag 7:

- a) Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.
- b) Johannes de Doper.

SCHETS 5: HET OPROER VAN DEMETRIUS

Vraag 1:

- a) Demetrius is een zilversmid. Hij maakt kleine zilveren tempeltjes van de godin Diana / Artemis. Daar verdient hij en zijn collega's veel geld mee.
- b) Ze verdienen minder geld.

Vraag 2:

- a) De schouwplaats, het theater. Dit waren grote gebouwen, die met trappen boven elkaar gebouwd waren. Het volk kwam er samen om schouwspelen ter ere van hun afgoden te zien.
- b) Ze roepen daar twee uur lang: Groot is de Diana / Artemis van de Efeziërs!
- c) Er zullen er ook geweest zijn die meelopen en meedoen omdat iedereen het doet.
- d) Dat is best lastig als iedereen het doet ...

Vraag 3:

- a) Gajus en Aristarchus.
- b) Zij worden meegesleurd naar het theater.
- c) Overweldigd... Ze zullen misschien bang geweest zijn: wat zal er gaan gebeuren?
- d) *Persoonlijk.*
- e) Denk aan Daniël en zijn vrienden. Of Esther als ze naar de koning gaat. Of het meisje in het huis van Naäman.
- f) De Heere houdt hen vast en zij maken in geloof de juiste keuze.

Vraag 4:

- a) Zo stonden de mensen in Efeze ook te schreeuwen.
- b) Wat is afgoderij? De enige echte God heeft Zichzelf in de Bijbel bekend gemaakt. Afgoderij betekent dat je in de plaats van God of naast Hem iets anders hebt verzonnen, waarop je je vertrouwen stelt.
- c) Iets of iemand die op de plaats van God komt.
- d) Bespreek met de kinderen welke afgoden in onze tijd belangrijk zijn voor onszelf en de mensen om ons heen. Mogelijke antwoorden: geld, kleding, mobiel, games, etc. Ofwel: alles wat ons van de Heere en Zijn dienst afhoudt.
- e) *Persoonlijk.*

Vraag 5:

Redenen waarom mensen niets van de Bijbel willen weten, zijn onder andere: ongelof, koude en verharde harten, de schijnbare vervulling die de wereld biedt, etc.

Vraag 6: Mooi om dit met elkaar ook te oefenen!

SCHETS 6: SCHIPBREUK EN REDDING

Vraag 1:

- a) Hij heeft in Damascus, Jeruzalem en aan de heidenen verteld over de Heere Jezus en hen opgeroepen tot bekering.
- b) Omdat hij over de Heere Jezus vertelde.
- c) De Heilige Geest.
- d) Agrippa zegt hier dat Paulus onschuldig is. Hij had losgelaten mogen worden als hij zich niet op de keizer beroepen had.

Vraag 2:

- a) Paulus zegt dat ze schipbreuk zullen lijden als ze hier niet voor anker gaan.
- b) Hij vertrouwt meer op de stuurman en de kapitein dan op Paulus.
- c) *Persoonlijk.*

Vraag 3:

- a) Dat hij voor de keizer gesteld zal worden.
- b) Dat ze allemaal behouden zullen worden.

Vraag 4:

- a) *Persoonlijk.*

- b) Hij gaat bidden en vertrouwt op God.

Vraag 5: -

Vraag 6:

- a) God zorgt ervoor dat Zijn dienaar Paulus gespaard wordt, omdat Hij hem in Rome het Evangelie wil laten verkondigen. Omwille van Paulus spaart de Heere ook de rest van de bemanning.
- b) Paulus ging respectvol met Julius om; zonder het geloof op te dringen. Hij was er overigens wel duidelijk over dat hij tot 'Zijn God' gebeden had.
- c) Spreek met de kinderen door over manieren waarop anderen aan je kunnen merken dat je christen bent. Denk aan uiterlijk, woordkeuze, manier van omgaan met anderen en uitkomen voor de Naam van de Heere.
- d) Paulus is respectvol maar ook duidelijk. Die twee dingen zijn ook voor ons belangrijk.

Vraag 7:

- a) God doet wat Hij zegt. Alles komt uit zoals de Heere aan Paulus beloofde. Paulus wordt gespaard. Iedereen aan boord van het schip komt behouden aan land.
- b) Heel Paulus' leven is vol wonderen. Allereerst dat God hem stilgezet heeft en dat hij een apostel werd.
- c) Jazeker, het grootste wonder is ook vandaag nog als mensen tot bekering komen en de Heere liefhebben.